

Barsk tid på asylet

? fra Lystrup skriver:

»I starten af 1940 var jeg i børneasylet Sct. Pauls Gade, hvilket jeg stadig kan have mæreridt om. Jeg erindrør bla., at vi kunne få serveret grød, der var brændt på. Når jeg så kastede det op, blev jeg madet med det igen. Når vi skulle tisse, måtte vi ikke holde 'den' i hånden, så det var ret umuligt ikke at tisse på tøjet. Når det så skete, faldt der en lussing. Jeg har ladet mig fortælle, at der blev en sag ud af det. Er der mon nogen, der ved, hvad der egentlig foregik?«

! Vi sender straks spørgsmålet videre til læsere,

der måtte have erindringer om børneasylet.

Merete Aaby Nielsen, der er bibliotekar på Lokalhistorie på Hovedbiblioteket, har gravet i arkiverne og kan fortælle om asylet:

»Der er tale om Kong Chr. IX og Dronning Louises Guldbryllupsasyl i Sct. Pauls Gade 31, også kaldet Guldbryllupsasylet, og der er stadig børnehaven på stedet. Asylet blev indviet 26. maj 1892 på det daværende kongepars guldbryllupsdag. Grunden blev skænket af hedens opdyrker Enrico Dalgas, som havde en villa her, og asylet blev oprettet som en folkegave til kongeparret. De første år blev asylet le-

det af en diakonisse, men fra 1926 gik det over til at være en frøbelsk børnehaven.

Vi har en beskrivelse af hverdagen i asylet fra 1932 (kilde: Danske byer og sogne, bd.5):

'Børnene kommer Kl. 6½ Morgen og hentes Kl. 6 Aften. Det er særlig Børn, hvis Mødre enten er paa Arbejde eller ligger syge, der kommer paa Asylet. Og der ydes et Bidrag paa 50 Øre om Ugen for hvert Barn. Børnene faar sød Mælk to Gange dagligt til deres medbragte Mad, og om Vinteren faar de desuden Middagsmad. Fra 13-14 har Børnene Hviletimer, og hvert Barn har sin egen Liggestol, ligeledes hver sit Haandklæde og Vaskeklud. Børnene bliver vasket hver Dag, inden de sendes hjem, og nogle faar Bad. Asylet bliver besøgt af 70-80 Børn daglig.'



Børneasylet, som det så ud i 1903, længe før læseren stiftede bekendtskab med stedet. Foto: Lokalhistorie

Af de udklip, vi har i Lokalhistorie, kan jeg ikke se, at der har været nogle 'sager'.«

Men ligger læsere inde med viden om børneasylet, modtager Spørg Århus gerne mails og breve på onsdag-redaktion@stiften.dk eller på Banegårdspladsen 11, 8000 Århus C.

hh



Børneasylet i 1938. Foto: danskebilleder.dk