

## Kometagtig, men kort karriere

**?** En læser, der havde en ganske kort, men - mener han selv - gloriose karriere i fodboldklubben AFC, vil gerne vide mere om klubben. Herren spørger: »Fodboldklubben AFC holdt til på banerne ved Ingerslevs Skole, men hvornår?«

**I** Bibliotekar *Inge-Lise Westh Hansen*, Lokalhistorisk Samling på Hovedbiblioteket, er klar med et svar:

»AFC - Aarhus Fodbold Club - huskes for sin korte, kometagtige karriere og for at anvende nogle for samtiden utraditionelle metoder som fusionering og headhunting.

AFC blev startet i 1929 af en kreds af århusianske erhvervsfolk, der ønskede et alternativ til AGF og en klub, der hurtigst muligt skulle tops i dansk fodbold. For at nå dette mål fusionerede AFC med klubberne B 1921 og Nordre Boldklub, som begge havde økonomiske vanskeligheder. Uden at spille, men imod at betale klubbernes gæld, fik AFC lov til at starte i A-rækken omend ikke uden protest fra de an-

dre klubber. I 1930 blev AF holdsfolkenes Idrætsforening indlemmet, hvilket gav AFC adgang til både klubhus og to baner ved Dalgas Avenue - formodentlig de baner, spørgeren refererer til.

Det hjalp heller ikke på AFC's popularitet, at det var lykkedes 'opkomlingen' fra Århus at rykke op i mester-rækken allerede den følgende sæson ved at hente de bedste spillere fra de andre jyske klubber. Dette kunne lade sig gøre p.g.a. 1930'ernes store arbejdsløshed, for AFC kunne udnytte sine gode forbindelser til det århusianske erhvervsliv til at skaffe spillerne arbejde. Og de spillere, man ikke kunne finde arbejde til, blev underholdt af klubben. Det var impresarioen, den evigt cigarrygende Gunnar Hansen, der stod for alt det praktiske i forbindelse med at finde nye talenter, så han var frygtet af trænerne fra de andre klubber, der vidste, at når han overværede en kamp, så var det for at hugge deres bedste spillere.

AFC steg på rekordtid fra den jyske A-række til en for-



AFC's mesterrækkehold fotograferet i 1933.

steplads i oprykkingsræk-kens vestkreds, men et nederlag til Helsingør (2-1) på Århus Stadion 3. juni 1934 forhindrede klubben i at gå videre til danmarksturneringen. De århusianske pen-gemænd tabte nu interessen for AFC, fordi de ikke læn-gere forventede et tilfreds-stillende økonomisk afkast, ligesom spillerne begyndte at sive til andre klubber.

AFC eksisterede frem til

1937, hvor klubben blev optaget i Århus 1900, men i den korte tid, den eksisterede, skulle klubben have haft en 'magnetisk tiltrækning' på et stadigt voksende publikum. AFC-epoken er af eftertiden blevet betragtet som en forløber til at indføre professionelt fodbold,« forklarer Inge-Lise Westh Hansen, der henviser interesserede til at læse mere i 'Men til idræt vi nu er parat : Århus 1900 gen-

nem 100 år. - Aarhus Idrætsforening af 1900' og 'Idrætten i Århus 1920-95 : Aarhus Idrætspark 75 år'. Begge kan lånes på Lokalhistorisk Samling.

Har andre læsere erindringer om eller billeder af AFC, hører Spørg Århus-redaktionen gerne fra dem på mail - onsdag-redaktion@stiften.dk - eller pr. brev til Banegårdspladsen 11, 8000 Århus C.